

ALLAH'IN BENZERİ YOKTUR

Ayşe, her akşam babasına o gün okulda ne-ler olduğunu anlatırdı. Bu konuşmaların birisinde babasına, “Babacığım, bugün öğretmenimiz Ferhat ile Serhat'ı yine karıştırdı. Birbirlerine o kadar benziyorlar ki hepimiz onları karıştırıyoruz.” dedi.

Babası, “Aslında her insan birbirine az çok benzer; ama ikizlerde bu benzerlik daha fazla oluyor. Allah, ikizleri böyle yaratmış.” karşılığını verince Ayşe, “Acaba Allah'ın da benzeri var mı?” diye sordu. Babası, “Hayır kızım, Allah'ın benzeri yoktur. O, hiçbir şeye benzemez. Çünkü Allah birdir.” dedi. Ayşe, “Allah'ın bir olduğunu nasıl anlıyoruz?” diye ikinci bir soru sordu. Babası, “Eğer birden fazla tanrı bulunsaydı aralarında anlaşmazlık çıkardı. Biri yağmur yağdırmak isterken diğeri kar yağdırmak isteyebilirdi. O zaman da evrendeki düzen bozulur, her şey altüst olurdu.” yanıtını verdi.

Sare SOYER HARMANCI

Allah bizim bildiğimiz hiçbir varlığa benzemez. O birdir, eşi ve benzeri yoktur. Evrendeki düzen bize Allah'ın eşinin ve benzerinin olmadığını gösterir. Bu durum, Kur'anıkerim'de şöyle anlatılır: “Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, yerin ve göğün düzeni kesinlikle bozulup gitmişti.” (21/ Enbiyâ suresi, 22)

“Allah, çocuk edinmemiştir. Onunla beraber hiçbir tanrı da yoktur. Aksi takdirde her tanrı kendi yarattığını gözetir ve tanrılardan biri mutlaka diğesine üstün gelirdi. Allah, onların yakıştırdıklarından uzaktır.”(23/Mü'minûn suresi, 91)

Evrendeki düzen bize Allah'ın bir olduğunu gösterir.

Allah'ın benzeri olmadığı gibi eşi ve çocuğu da yoktur. “Allah, göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Allah'ın eşi olmadığı hâlde nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi Allah yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen odur.” (6/En'âm suresi, 101)

Allah, eşinin ve benzerinin olmadığını anlattığı bir ayette insanlardan istediklerini şöyle sıralar: “Allah göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Öyleyse yalnızca Allah'a kulluk et ve ona kullukta devamlı ol. Hiç, adı Allah'la beraber anılmaya değer bir başkasını tanıyor musun?” (19/Meryem suresi, 65)

BİZİMLE

Ali ile Ahmet ko-nuşuyorlardı. Ali:

– Küçükken Allah'ın ne-rede olduğunu sorduğumda ba-bam, “Allah, nerede anarsan oradadır. Yani Allah her yerededir.” demişti. O zaman, Allah'ın nasıl her yerde olduğunu anlayamamıştım, dedi. Ahmet:

– Sanırım güneş gibi her yere giriyor, diye düşüncesini söyledi. Ali:

– Ama perdeleri çekince odaya güneş giremez. Yer altında maden aranan tünellere de güneş giremez. Allah her yerde olduğuna göre onun bulunmadığı hiçbir yer yoktur, dedi. Ahmet heyecanla:

– Öyleyse Allah, nerede olursak olalım bizimle beraberdir. Bu çok güzel, dedi. Ali, arkadaşının söylediklerine katıldığını belirtti ve ekledi:

– Allah'ın bizimle beraber olduğunu bilmek, bize güven ve mutluluk veriyor. Bunlar için Allah'a ne kadar teşekkür etsek azdır.

Sare SOYER HARMANCI

Allah, her zaman ve her yerde bizimle beraberdir. “Nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir.” (57/Hadîd suresi, 4); “Doğu da batı da Allah'ındır. Nereye dönerseniz dönün Allah oradadır.” (2/Bakara suresi, 115)

KİM BIRAKTI?

Sevda ile Esra aynı sınıfta okuyan iki yakın arkadaşı. Bir gün Sevda:
– Ben anne ile babam-dan dünyaya geldim, onlar da kendi anne ve babalarından. Bu, böylece ilk insana kadar gidiyor. Peki ya ilk insan nasıl var oldu? Dünya, uzay... nasıl ortaya çıktı? Kendiliklerinden ortaya çıkmış olabilir mi? diye sordu. Esra:
– Evet, dedi. Bu, önemli bir soru. İstersen bu sorunun yanıtını birlikte bulmaya çalışalım.

Aradan birkaç gün geçti. Esra, kimseye göstermeden Sevda'nın sırasına bir armağan paketi bıraktı. Sevda paketi görünce şaşırıp ve Esra'ya :

– Burada bir paket var. Üstünde de adım yazıyor. Acaba kim bıraktı? diye sordu. Esra, sakın bir şekilde:

– Kim bırakacak? kendi kendine gelmiştir, dedi.

Sevda aldığı yanıtın memnun olmadığını ve:

– Hadi canım sen de! Bir paket kendi kendine gelebilir mi? Mutlaka birisi getirmiştir, dedi.

Bu yanıt üzerine Esra:

– Bir paket kendi kendine buraya gelemezken, insanlar, hatta bütün varlıklar kendiliğinden var olabilir mi? Nasıl bu paketi buraya birisi getirmişse, insanları ve diğer varlıkları da birisi dünyaya getirmiş, yani yaratmıştır. O da Allah'tır, dedi.

Sare SOYER HARMANCI

BİR KAYISI ÖYKÜSÜ

Güzel bir yaz günüydü. Metin ile Mine bahçeye çıktılar. İki kardeş, ağaçtan kayısı topladılar. Güzelce yıkayıp yemeye başladılar. Meyveler çok lezzetliydi. Tadına doyum olmayan bu meyveleri yerken birden Mine, "Allah'ım," dedi, "Sana şükürler olsun. Biz insanlar için ne güzel şeyler yaratmışsın..."

"Gerçekten öyle." diye tamamladı Metin, "Allah'a ne kadar çok şükretsek azdır." Sonra bir kayısı çekirdeğini iki parmağı arasında tutarak Mine'ye sordu, "Bak kardeşim. Bu çekirdeği toprağa gömersek bundan ne çıkar?" Mine yanıt verdi:

– Bir kayısı ağacı çıkar.

– Peki bu kayısı ağacı ne kadar meyve verir?

– Ooo... yüzlerce meyve verir. Seneleri hesaba katarsak binlerce kayısı verir.

– Peki, o binlerce kayısının çekirdeğini toprağa ekersek ne olur?

– Binlerce kayısı ağacı çıkar. Bir kayısı ormanı olur.

Metin, Mine'ye baktı. Elindeki kayısı çekirdeğini tekrar ona göstererek:

– Demek ki, şu küçük çekirdeğin içinde nice ormanlar saklı değil mi? dedi. Mine:

– Oh... bu ne akıl almaz bir şey! diye mırıldandı. "Allah'ım sen ne büyüksün, bir çekirdeğe ormanlar sığdırmışsın."

– Evet, dedi Metin. Onun gücü, onun esrarlı kudreti pek büyük.

Bu konuşma iki kardeşi duygulandırmıştı. Yedikleri kayısının tadı daha da güzelleşmişti. Gökyüzü mavi mavi onlara bakıyor gibiydi. Hafif bir rüzgâr saçlarını okşadı. İçlerine bir sevinç yayıldı.

Gökhan EVLİYAOĞLU

(Çocuk ve Dua, s. 39-40)

ALLAH HER ŞEYİ İŞİTİR

Barış, elinde defter, ablasının yanına geldi ve, “Ab-lacığım, bu gün okulda ‘ses’ konusunu işledik. Öğretmeni-miz, insanların belli bir frekansın altındaki ve üstündeki sesleri işitemediklerini söyledi. Teneffüs zili çalınca konu yarım kaldı, ben de son cümleyi anlayamadım.” dedi. Ablası, “Evet Barış, insanlar bazı sesleri işitirler, fakat bazılarını da işitemezler. Birbirimizin konuştuğunu işitiriz; ama fısıltıları, bazı hayvanların çıkardığı sesleri işitemeyiz. Bugün yunus balıklarının uzak mesafelerden birbirlerini işittikleri biliniyor. Ancak çıkardıkları sesler, çok hassas aygıtlarla yakalanabiliyor. Yani, kulaklarımızla her şeyi işi-temiyoruz. Allah, bizi böyle yaratmış.” dedi.

Barış, “Bizim her şeyi işitemediğimizi anladım. Peki, ya Allah, o da mı bizim gibi?” diye sorunca ablası, “Hayır Barış. Allah, hiçbir şeye benzemez. O, her şeyi işitir. Varlıklara farklı farklı işitme yeteneklerini verenin her şeyi en mükemmel şekilde işitmesi gerekmez mi?” dedi.

Sare SOYER HARMANCI
(Bu yapıt için hazırlandı)

“Rabbim, yerde ve gökte söylenmiş her sözü bilir. Allah her şeyi işiten ve her şeyin aslını bilendir.”(21/Enbiyâ suresi, 4)

“Allah, göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı da bilir. Allah, kalplerde olanı bilendir.” (64/Teğâbün suresi, 4)

“Allah karada ve denizde ne varsa bilir; onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki bir tek taneyi de bilir.” (6/En’âm suresi, 59)

Her şeyi işiten ve bilen Allah, aynı zamanda her şeyi görür.

“Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı eksiksiz görür.” (2/Bakara suresi, 110)