

MELEK VE AHİRET İNANCI

Varlıklar Âlemi

Evreni ve evrendeki her şeyi Yüce Allah yaratmıştır. Yaratılmış olan her şey varlıklar âlemini oluşturur. Evrende bulunan varlıklar yalnızca duyularımızla algılayabildiklerimizden ibaret değildir. Bunların yanında göremediğimiz ve algılayamadığımız varlıklar da bulunmaktadır. Melek, cin ve şeytan görülmeyen varlıklar arasında yer alır. Bizler bu varlıkları göremeyiz. Ancak meleklerin, cinlerin ve şeytanın varlığını Allah Kur'an-ı Kerim'de bize bildirdiği için onların varlığına inanırız.

Bir şeyin varlığını kabul etmek için onun mutlaka görülmesi gerekmez. İnsanın, görmediği hâlde varlığını kabul ettiği pek çok şey vardır. Örneğin, akıl, sevgi ve merhamet gözle görülmez. Ancak kimse bunların varlığını inkâr da etmez. Aynı şekilde elektrik akımını, havadaki ses dalgalarını da gözle görmemiz mümkün değildir. Bütün bu örnekler, varlıklar âleminin

yalnızca gözle gördüklerimizden ibaret olmadığını ortaya koymaktadır.

Melekler İman

Melekler iman imanın şartlarından biridir. Yüce Allah'ın varlığına, birliğine, melekler, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kadere inanmak imanın şartlarıdır. Her Müslümanın imanın şartlarını gönülden kabul etmesi ve bunlara şüphe etmeksizin inanması gerekir.

2.1. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri

Yüce Allah'ın varlığına, birliğine, onun gönderdiği peygamberlere inanan insan, melekler de iman etmelidir. Melek kavramı sözlükte; **elçi, güç, kuvvet, haberci** gibi anlamlara gelir. Dinî bir terim olarak ise melek; **Yüce Allah'ın yarattığı gözle görülmeyen ona kulluk eden varlıkları ifade eder.**

MELEKLERİN ÖZELLİKLERİ

- 1-Melekler nurdan yaratılmıştır
- 2-Melekler gözle görülemezler.
- 3-Meleklerin bizim gibi yeme içme ihtiyaçları yoktur.
- 4-Meleklerin erkekliği ve dişilikleri yoktur evlenmezler.
- 5-Melekler çok hızlı hareket ederler, uzun mesafeleri çok kısa sürede katederler.

- 6-Allah'a isyan etmezler devamlı ona kulluk ederler.
- 7-Meleklerin sayısını Allah'tan başka kimse bilemez.
- 8- Kanatları vardır,
- 9- Soyut varlıklar olduğu için başka şekillere girebilirler.
- 10- Geleceği bilemezler

Dört büyük melek : Cebrail, İsrail, Azrail ve Mikâil

Cebrail: Vahiy meleğidir.

İsrail: Sûr denilen, mahiyetini sadece Yüce Allah'ın bildiği bir alete iki kez üfleyecek olan melektir. **Azrail:** Allah'ın izni ve emriyle, eceli gelenlerin, ömrü sona erenlerin canlarını alacak olan melektir **Mikâil:** Rüzgâr, yağmur, kar vb. doğa olaylarını Allah'ın emriyle düzenleyen melektir.

Kiramen Katibin (Şerefli Yazıcılar) İnsanın hayatı boyunca yaptığı iyilik ve kötülükleri yazan melektir.

Hafaza Melekleri (Koruyucu melekler) İnsanları görünür veya görünmez birçok tehlikeye karşı Allah'ın izniyle koruyan meleklerdir.

Kur'an'ı Kerimde Cennetin ve cehennemin bekçileri olan ve arşı taşıyan meleklerden de bahsedilmektedir.

Bunlar dışında görevini bilmediğimiz ve devamlı Allah'a ibadet eden melekler de vardır

2.2. Melekler İmanın, Davranışların Güzelleşmesine Katkısı

1- Melekler iyiliğin sembolü oldukları için bu konuda Müslümanlara örnek olurlar, iyiliğe yönlendirirler.

"Eğer içinden gelen ses, hak ve hayra çağırıyorsa insan bilsin ki o ses, melek tarafındandır, Allah'tandır. Bundan ötürü Allah'a hamt etsin ve o yolu tutsun!" Hadis

2- Müslümanların işlediği günahlardan bağışlanması için Allah'a dua ederler

"...(Melekler), Rablerini överek tespih ederler, ona inanırlar ve ondan müminlerin bağışlanmasını isterler ve şöyle derler: 'Ey Rabb'imiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O hâlde tövbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru! Mü'min/7

3- Melekler tarafından gözetildiği ve davranışlarının kaydedildiği bilincinde olanlar kötülük yapmazlar.

"İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar. Her ne söz söylerse, mutlaka yanında gözetleyen biri vardır." Kâf suresi, 17, 18. ayetler.

4- İnsanın yalnızlık hissini ve korkularını giderirler.

5- İnsanları bela ve musibetlere karşı korurlar.

3. Kur'an'a Göre Cin ve Şeytan

Kur'an-ı Kerim'de meleklerle birlikte cinler ve şeytanın da var olduğu açıkça haber verilir. Kur'an'da "Cin" adıyla bir sure de vardır. Bu surede cinlerin de bilinçli, irade sahibi varlıklar olduğu belirtilir. Ayrıca Cinler içerisinde de inanan veya inkâr eden kimseler olduğu bildirilir. Kur'an'a göre cinler ateşten yaratılmış manevi varlıklardır. Cinler yaratılışları gereği hızlı hareket edebilir, kısa sürede uzun mesafelere, insanların ulaşamayacakları yerlere gidebilirler. Ancak onların insanlardan farklı özellikleri olmasına rağmen güçleri sınırsız değildir ve gaybı da bilemezler.

Şeytan ise sapan ve saptıran anlamına gelmektedir. Cinlerden olan İblis Adem'e secde etmeyip Allah'a isyan edince Şeytan olmuştur. Ondan başka da cinlerden insanları saptıran birçok şeytan vardır. Şeytan ayrı bir varlık olmayıp genellikle cinlerin kafir olup saptıranlarına verilen bir isimdir.

"Meleklerle, 'Âdem'e secde edin.' demiştik, hemen secde ettiler. Yalnız İblis (şeytan) diretti, kibirlendi, nankörlerden oldu." Bakara/34

ŞEYTANIN ÖZELLİKLERİ

1-Şeytan kibirlenmiş bu yüzden Allah'ın huzurundan kovulmuştur.

2- Kötü alışkanlıklarla insanları Allah'ı anmaktan ve ona ibadet etmekten alıkoymak ister. İnsanların arasına düşmanlık sokarak onları birbirine düşürür.3-Şeytan Yüce Allah'a karşı çok nankör bir varlıktır.

4-Şeytan Allah'a asi olmuştur.

5-Şeytan insanlara vesvese verir onları şüpheye düşürür böylece insanların kimisini inkara düşürür.

6- Şeytan küfründe inatçıdır,

7- Kötülüğün sembolüdür

8- Günaha sokmak için hile yapar, tuzak kurar vesvese verir,

9- Günaha sokmak için sinsice yaklaşır,

10- Çirkin davranışları güzel göstermeye çalışır.

Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur'an'ın Öğütleri

İnsan akıllı, irade sahibi bir varlık olarak iyiyi kötüyü, doğruyu yanlış, faydalıyı veya zararlı olanı ayırt eder. İyiliğe de kötülüğe de kendi isteğiyle yönelebilir. Bu sebeple Allah, insanları yaptıklarından sorumlu tutmuştur. Şeytanın hileleri, aldatmaları konusunda da peygamberler aracılığıyla insanları uyarmıştır. Artık her kim şeytana uyup kendi iradesiyle kötülüğe yönelirse Allah da o kişiyi yaptığı kötülük, haksızlık, adaletsizlik veya işlediği suç nedeniyle cezalandırır.

1- Şeytandan korunmak için Allah'a güvenmeliyiz. Şeytan, Allah'a inanan ve güvenenlere kötülük yapamaz.

2- Her işimize eûzü besmeleyle başlamalıyız.

3- Şeytanın kötülüklerinden Allah'a sığınarak dua etmeliyiz

4- Allah'a karşı kulluk görevlerimizi yerine getirmeliyiz,

5- Kötü söz söylemekten ve haramlardan sakınmalıyız. Yanlışlıkla şeytanın yönlendirmelerine uyarak kötülük yaparsak derhâl bu hatamızdan dönüp tövbe etmeliyiz.

4. Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar

İslam'ın ilkelerine, Kur'an'a, akla ve bilime aykırı, doğru ve gerçek olmayan inançlar yanlıştır. Bunlara İslam kültüründe **batıl inanç** denir. Ruh çağırma, falcılık, sihir ve büyü bunlardan başlıcalarıdır. Ayrıca türbelere gidip adak adama, buralarda kurban kesmek, ölümlerden yardım istemek, ölümlerin bize faydasının olduğuna inanmak, mezarları kutsal kabul etmek, buralarda mum yakma, ağaçlara bez bağlama, dilek tutma, türbeleri ibadet yeri haline getirmek da batıl inançlar arasında sayılabilir. Yine nazarlık, muska tılsımlı olduğuna inanılan nesnelerin bizi koruduğuna inanmak ta doğru olmayan inançlardandır.

- Ağaçlara çaput bağlamak, dilekte bulunmak, çocuk istemek ve fayda göreceği inancı
- At nalının uğurlu sayılıp, kapılara asılması inancı
- Ayın 13. günü uğursuzdur.
- Bardağın kırılmasının hayra alamet olduğunun söylenmesi.
- Baykuş, kara karga kimin evinde öterse o haneden cenaze çıkar.
- Çocuğun üstünden atlanırsa boyu kısa kalır.
- Gece tırnak kesilirse ömür kısılır. Geceleri aynaya bakılmaz.

Ruh Çağırma: Bu uygulama akla, bilime ve Kur'an'ın ilkelerine aykırı olduğu için boş, temelsiz, batıl bir inançtır. Ölen kişilerin ruhlarının geri gelmesi, onlarla iletişim kurulması kesinlikle mümkün değildir. Ayrıca iyi veya kötü ruhların insan yaşamını etkilediği inancı da yanlıştır. "Nihayet onlardan birine ölüm geldiği zaman der ki: 'Rabb'im! beni geri gönder, belki terk ettiğim dünyada yararlı bir iş yaparım.' Hayır, bu, onun söylediği (boş) bir sözdür. Önderinde dirilecekleri güne kadar (dönmelerine engel olan) bir perde vardır."Müminun 99/100 Bu ayete göre öldükten sonra yeniden dirilme ancak ahirette gerçekleşecektir.

Falcılık: Dinimizin ilkelerini iyi öğrenmek, fala, falcılara kaşı uyanık olmak, onların yaptığı sömürünün farkına varmak insanın sorumluluğudur. Kur'an-ı Kerim insanları uyarır. Falcılığın kötü bir iş olduğunu belirtir "Ey iman edenler! İcki, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları, şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz."Maide/90 Falcılık yoluyla geleceği bildiğini iddia etmek kadar fal baktırmak veya fala inanmak da dinimizce yasaklanmıştır.

Sihir ve Büyü: Büyü; doğa yasalarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olan kişilerin başvurdukları gizli işlem ve davranışlardır. Sihir ise büyüden farklı olarak el çabukluğu yeteneği ve hokkabazlığa dayanır. Sihir ve büyü yanlış, boş, temelsiz inançlardır. "...Yaptıkları, sadece bir büyücü hilesidir. Büyücü, hangi amacı güderse gütsün, asla başarıya ulaşamaz."Taha/69

Hurafeler ,üfürükler, düğüm düğüm bağlar,
Mezar, mezar dolaşip hasta baktıran sağlar,

Bir baksana gökler uyanık, yer uyanıktır.
Dünya uyanikken uyumak maskaralıktır.

M.Akif Ersoy

6. Ahirete İman "Ölüm yok olmak değil, yeni bir hayatın başlangıcıdır."

İslamiyet'te yer alan başlıca inanç esaslarından biri ahirete imandır. İslam dinine göre dünya hayatı kısa ve geçicidir. Dünyadaki yaşama süresine ömür; hayatın bitip dünyadan ayrılma vaktine ise ecel denir. İslam'a göre ölüm bir yok oluş değildir. Çünkü Yüce Allah dünya hayatı bittikten, bütün canlılar öldükten belli bir süre sonra insanları başka bir âlemde yeniden diriltecektir. Dünyada kötülük yapan herkes ahirette cezasını çekecektir. Böylece adalet yerini bulacaktır.

Her canlı, doğar, büyür ve belli bir süre yaşadıkten sonra ölür. Çevremize baktığımızda bu durumun bütün canlılar için geçerli olduğunu görürüz. Örneğin toprağa atılan bir tohum, bir süre sonra filizlenir, büyür, olgunlaşır, sonra kurur ve yeniden toprağa karışır. İnsan doğar ve kendisi için belirlenen süre kadar yaşadıkten sonra ölür. Ölüm, hayatın değişmez bir gerçeğidir. Yüce Allah bu gerçeği Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade etmiştir: "**Her canlı ölümü tadacaktır...**"¹ Buna rağmen ölüm, insanların çoğu için daima korkulan ve istenmeyen bir durum olmuştur. Herkes öleceğini bilir; ama öleceğini kabullenmek istemez. İnsanın ölümden kaçışının iki temel sebebi vardır. Bunlardan biri sevdiklerini kaybetme endişesidir. Diğeri ise ölümlle birlikte ebediyen yok olma korkusudur. Ahiret hayatının niteliği ve ahiretteki durumlar, duyular ötesi ve gayba ait konulardır. Bu nedenle bu konuda tek bilgi kaynağımız vahiydir. Akıl ise adalet, sorumluluk, sonsuzluk, insanın başıboş yaratılmadığı fikrinden hareketle ahiret hayatının varlığını tabii bir şekilde kabul eder. Kur'an ayetleri bu hususlara açıklık getirmektedir.¹

Doğada ve çevremizde gerçekleşen bazı olaylar da ahiret yaşamını anlamamıza yardımcı olur. Çünkü kışla birlikte ağaçların kuruyup âdeta ölü gibi olduğunu görürüz. İlkbahar geldiği zaman da bu ağaçların yeşerdiğine tanık oluruz. Kur'an-ı Kerim'de bitkilerin sonbaharla birlikte sararip toprağa karışması, ilkbaharla da tekrar canlanması, ahiret hayatının gerçekleşeceğine örnek olarak gösterilir.²

7. Kıyamet ve Yeniden Dirilme

İnancımıza göre **İsrafil** adlı meleğin **sûra** üflemesiyle bir gün dünya hayatı son bulacaktır. Bütün canlılar, yaşamakta olan herkes ölecektir. Buna **kıyamet** denir.

Kur'an-ı Kerim'e göre dünya hayatının sona erip **ahiret**in başlaması iki aşamalıdır. Birinci aşama İsrail'in ilk kez sûra üflemesiyle gerçekleşecektir. Böylece dünya hayatı sona erecek, bütün canlılar ölecektir. Belli bir süre sonra sûra ikinci kez üflenecek, dünyada yaşamış olan bütün insanlar yeniden diriltilecek, **mahşer** denilen yerde toplanacak ve dünyada yaptıklarından hesaba çekilecektir.

İnsanların dünyada yaptığı işler, **Mizan'da** tartılacaktır.

"Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman, yıldızlar düşüp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman Denizler kaynatıldığı zaman, canlar bedenlerle birleştirdiği zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gök yerinden oynatıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman insanoğlu önceden ne hazırladığını görecekler." Tekvir suresi, 1 - 3, 6, 7, 10, 11, 13 ve 14.

Kıyametin zamanını sadece Yüce Allah bilir Araf Suresi 187. Ayette Kıyametin ansızın geleceği haber verilmektedir. Ayrıca Zümer Suresi 68 den 75. Ayete kadar Kıyamet ve sonrasında olacaklar özette anlatılmaktadır.

Kavramlar

Ahiret :tekrar dirilmeye birlikte başlayan ve ebedi olarak sürecek olan hayat, Öteki dünya

Ba's :Diriliş

Haşr : Dirilen kimselerin mahşer yerinde toplanması,

Mahşer: Ahirette insanların hesap vermek için toplandıkları yer

A'raf:Cennetle cehennem arasında bulunan yüksekçe yer,

Arasat: Ahirette insanların hesap vermek için toplanacakları meydan, mahşer yeri

Kiyamet : Evrenin düzeninin bozulup güneş ,ay, dünya ,yıldızlar ve gezegenlerin yok olacağı zaman,büyük felaket

Berzah: Engel, Manevi perde

Hesap günü : İnsanların dünyada yaptıklarının hesabını verdikleri gün

Mizan :Günah ve sevapların tartılacağı manevi terazi,

Kevser : cennette bulunan bir akarsu ,havz

Cennet : Ahirette hesabını verebilenlerin gireceği içinde her türlü nimetin ve güzelliğin bulunduğu 8 kapısı olan yer, bahçe,

Cehennem :Ahirette hesabını veremeyenlerin gireceği ve azap çekeceği yer

AYETLER

“Her canlı ölümü tadacaktır...” Ali-imran/185

“Sizi sadece boş yere gayesiz yarattığımızı Ve sizin gerçekten geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?” Mü'minun/115

“Dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Sorumluluk sahibi olanlar için ahiret yurdu muhakkak ki daha hayırlıdır. Hala akıl erdirmiyor musunuz?” kasas/77

HADİSLER

“Ağzınızın tadını gideren ölümü çokça hatırlayınız”

“İnsanların en akıllısı ,ölümü unutmayan ve ona hazırlıklı olan kimsedir.»

Ahirete imanın akli delili

Nasıl ki sonbaharda tabiattaki bir kısım bitkiler ölüyor ve ilkbaharla birlikte tekrar canlanıyorsa, ölen insanlarda tekrar dirilebilir Bütün canlılar yoktan yaratılmıştır, bu durum yeniden yaratmaya göre daha zor bir iştir. Yoktan var eden yeniden kolaylıkla diriltebilir

8. Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı: Ahiret

Yüce Allah, insanları akıl ve irade sahibi, özgür varlıklar olarak yaratmıştır. Akıllı her insan iyiyi kötüyü, doğruyu yanlış ayırt edebilir. Bir şeyi yapıp yapmamaya özgür iradesiyle kendisi karar verebilir. Bundan dolayı her insan yaptıklarından veya yapması gerekip de yapmadıklarından sorumludur. İslamiyet insandan; dinî, ahlaki, bireysel ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesini ister. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek, fakirlere yardım etmek de insanın sorumluluklarından bazılarıdır. İslam'a göre insan; yalan söylememeli, hile yapmamalı, yalancı şahitlik yapmamalı, haksızlık etmemelidir, kendisine ve ailesine zarar verecek içki, kumar, uyuşturucu vb. kötü alışkanlıklardan uzak durmalıdır. Ergenlik çağına giren her müslümanın namaz kılması bir zorunluluktur. Benim kalbim temiz namaz kılmam da cennete girebilirim gibi şeyler şeytanın tuzaklarıdır. İslam inancına göre her insan yaptığı kötülükten, işlediği günahattan kendisi sorumludur. Ancak Yüce Allah merhametli ve affedicidir. Bunun için insan işlediği günahlardan pişmanlık duymalı, tövbe etmelidir. Dinimizde Allah'tan ümit kesmek yoktur. İslam'a göre doğru şekilde Allah'a ortak koşmadan inanıp ibadet edenler, salih amel (güzel iş) işleyenler, cennetle ödüllendirilecektir. İnkâr edenler, Allah'a ortak koşanlar, zalimler ve haksızlık yapanlar ise cehennemde ceza çekeceklerdir.

“Hayır! Kim bir kötülük eder de bu kötülüğünün günahı kendisini çepeçevre kuşatırsa işte o kimseler cehennemliklerdir. Onlar orada devamlı kalırlar.”Bakara/81

AHİRETE İMANIN DAVRANIŞLARIMIZA ETKİSİ

Kötülüklerden ve günahlardan uzaklaştırır, Güzel davranışlara ve iyiliklere yöneltir,

Adaletsizlik ve zulmü önler, Hayatımızı daha mutlu ve anlamlı kılar (kazandığımıza fazla sevinmez, kaybettiklerimize de fazla üzülmeyiz), Zorluklara karşı dayanma gücü verir, Hayasızlığı önler

Toplumda suç oranını azaltır, İnsanı daha değerli bir varlık haline getirir, Kim ahirete inandığı halde kötülük ve zulüm yapıyorsa şuursuzluğundan dolayıdır. Sigaranın sağlığa zararlı olduğunu bildiği halde içmeye devam eden gibi)