

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ NOTLARI

ÜNİTE:DİN,AKIL,BİLİM

1. İnsan düşünen Bir Varlıktır

İnsanı diğer varlıklardan ayıran en temel özelliklerden birisi düşünmesidir. İnsan düşünerek eğriyi doğrudan iyiyi kötüden güzeli çirkinden ayırır.İnsan düşünerek tabiatın ve evrenin yapısı hakkında araştırmalar yapar ve orada yaratıcı kudretin büyüklüğünü görür.Ayrıca niçin yaratıldığını ve ölümden sonra hayat hakkında düşünerek kulluk bilincini geliştirir ve iyi bir insan olur. İnsanın ürettiği bilim ve teknolojinin temelinde de İnsanın düşünmesi ve kendini geliştirmesi yatar.

Doğru düşünebilmenin temelleri sağlam bir inanç ve doğru bilgilere sahip olmaktır. İnsan yanlış bilgilerle doğru sonuçlara ulaşamaz.Kamer süresinin 17. ayetinde:"Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık, fakat düşünen mi var?" buyrulmaktadır

2 Akıl dini sorumluluğun ön şartıdır

Dinimize göre bir insanın yaptığı davranışlardan sorumlu olabilmesi için ilk şart akıllı olması ve aklının olgunlaşması için ergenlik çağına girmesidir. Akıl Allah'ın insanlara verdiği en büyük nimettir. Fakat biz bu nimetin çoğu zaman farkına varmayız. Kur'an akıllı olan insanları muhatap alarak onların aklını kullanmalarını ister, çünkü yanlışlarla perdelenmiş olan akıl insana muhakkak doğruyu gösterecektir. İnsan aklını kullanarak yaptığı davranışlardan sorumludur.Zorla yaptırılan davranışlardan dinimiz bizi sorumlu tutmaz, insanlar çoğu zaman akıllarını kullanmadıkları için yanlış davranışlar yaparlar ve sıkıntı çekerler.

3. Din insanın aklına ve kalbine hitap eder

Allah evrenin bitkilerin ve hayvanların yaratılışı, gökyüzü .güneş ay ve yıldızların yaratılışı .dağların yaratılışına ve bunlardaki harika yaratılışa dikkat çekerek insanın aklıyla bunların tesadüfen olamayacağını ancak büyük ve güçlü bir varlık olan Allah tarafından yaratılabileceğini düşünmesini ister. Normal bir akıl bütün bunların yüce bir yaratıcı tarafından yaratılabileceğini bilir.Çünkü basit bir makine bile kendi kendisine olamaz onun bir yapıcısı vardır. Ayrıca dinimiz iftiranın.yalanın,gıybetin,hırsızlığın .içkinin,rüşvetin kötü olduğunu açıklarken de insanın aklına seslenir. Çünkü normalde akıl bunların kötü şeyler olduğunu kabul eder. Dinimiz insanın aynı zamanda kalbine de hitap eder. Çünkü acımanın, sevinmenin, üzülmenin, yardımseverliğin yeri kalptir.Dinimiz fakirleri,kimsesizleri korumamız ve şefkat etmemiz gerektiğini haber verir. Peygamber efendimiz : "Merhamet etmeyen merhamet olunmaz" buyurmuştur.

4. Kur'an aklımızı kullanmamızı ister

Kur'an akla ve düşünmeye büyük önem vermiştir. Kur'an'da; "Aklınızı kullanmıyor musunuz?" "Hala akıl erdiremiyor musunuz?" "Siz hiç düşünmez misiniz?" gibi ifadelerle sıkça rastlarız.

Kur'an aklımızı kullanmamızı isterken evren ve evrende meydana gelen olaylara dikkat çeker. Sa'd süresinin 29. ayetinde: "(Resulüm!) sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve akıllı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik." Buyrulmaktadır.Biz de Kur'anı bu bilinçle aklımızı kullanmak ve öğüt almak için okumalıyız.

Kur'an geçmiş milletler ve onların başlarına gelenlerle ilgili de bize bilgi verir.bizim aklımızı kullanmamızı onların başlarına gelenlerin bizim de başımıza gelmemesi için aklımızı kullanıp ibret alıp davranışlarımızı düzeltmemiz gerektiğini haber verir.

İnsanların aklını kullanarak iyiliğe yönelip kötülükten uzaklaşması gerekir bu durum Nahl süresinin 90. ayetinde şöyle dile getirilir. Şüphesiz ki Allah adaleti iyiliği.akrabaya yardım etmeyi emreder.çirkin işleri.fenalığı ve azgınlığı da yasaklar.O düşünüp futasınız diye size öğüt veriyor."

Kur'an'da bulunmayan ve peygamberimizin de hakkında hüküm vermediği konularda akıl yürütmeye kur'an'ın sınırları dışına çıkmadan problemleri çözmeye dinimiz izin vermiştir

5. Bilgi olmadan bilim olmaz

Gündelik bilgi.dinsel bilgi ve bilimsel bilgi gibi bilginin birçok türü vardır.Bilme olayında iki taraf vardır.Biri bilginin öznesi olan insan diğeri de bilginin nesnesi olan diğer varlıklardır. Bilimsel bilgi de yeteri kadar ön bilgimiz olmadan o konuyu kavrayamayız.

Bilgi;ölçme .gözlem.deney.sezgi yoluyla elde edilen verilerin birbiriyle olan ilişkilerinin düzenlenmesi etkinliğidir.Bilginin amacı insanı daha mutlu ve daha huzurlu kılacak bir ortama ulaştırmaktır.birçok insan etrafındaki olayları gözlemleyip sebeplerini ve nasıl olduklarını araştırması sonucu ortaya çıkmıştır..insan hangi konuda bilime ulaşmak istiyorsa o konuda bilgiye sahip olmalıdır.Yıldızları .güneşi ve ayı inceleyen birisi astronomi konusunda bilgiye sahip olmalıdır. Elimizde yeterli veri olmadan sonuca ulaşamayız. Bilgi düzeyi yüksek olan toplumlar bilimde ve teknolojiye de daha başarılı olurlar.

6. Din ve bilim insanın anlam arayışına cevaptır.

İnsanoğlu, ilk insandan itibaren merak eden araştıran ve sorgulayan bir varlık olmuştur, Bu nedenle evrenin nasıl oluştuğunu .varlıkların nasıl yaratıldığını öğrenmek ister.

Güneş, ay, yıldızlar ve gezegenler hakkında bilgi edinmeye çalışır. Doğadaki olayların nasıl meydana geldiğini merak eder. yağmurun, karın ve rüzgarın nasıl oluştuğunu öğrenmeye çalışır.

Merak duygusu insanın etrafındaki olup bitenleri araştırmada itici gücü oluşturur, insan araştırmaya başlar araştırdıkça da yeni bilgilere ulaşır bilgilerin sitemli hale gelmesiyle de bilim oluşur. Bilim insanın yanlış olarak düşündüğü ve korktuğu birçok olayın arta yüzünün insanın düşündüğü gibi olmadığını ortaya çıkarmıştır. Gök gürlemesi .güneş ve ay tutulması gibi. Bilim anlamlandıramadığı birçok olayda da din devreye girerek olayları anlamlandırmamıza yardım eder. İnsanın niçin yaratıldığı .varlıkların oluşumu, ölüm sonrası hayat gibi konularda dinimiz bize yol gösterir.

7. Din ve bilim insanı Özgürleştirir

İnsanların inanç ve düşünce.seyahat etme.haberleşme.kazanma.ve harcama özgürlüğü gibi birtakım hak ve özgürlükleri vardır.insanlar başkalarına zarar vermediği müddetçe özgürce hareket edebilirler. insanın sahip olduğu en temel özgürlüklerden birisi inanma özgürlüğüdür. Dinimiz de bunu garanti altına almıştır Bakara süresinin 256. ayetinde "Dinde zorlama yoktur.Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır" buyrulmaktadır.

Din insanların toplumda birbirlerinin haklarını koruyup birbirlerine zarar vermeden huzurlu bir şekilde yaşamalarını öğütler, dindar insanların yaygın olduğu toplumlarda kişiler karşısındakilere saygılı olduğu için insanların özgürlük alanı daha geniş olur. Aksi halde insanlar hırsızlık,kapkaç,zina .tecavüz gibi bir kısım davranışlarla başkalarının özgürlük alanını kısıtlar.

Bilimsel gelişmeler de insanın özgürlük alanını genişletmiştir. Eskiden gök gürlemesi .şimşek çakması gibi olayları tanrının kızması olarak nitelenir insanlar korkuyla hareket ederlerdi,bilim bunları yanlışlığını ortaya koymuş, insanın özgürlük alanını genişletmiştir, ayrıca bilim ilerledikçe insanın hak ve özgürlük alanı da genişlemiştir.teknolojideki gelişmeler ve internet sayesinde insanlar bilgiye özgürce daha çabuk ulaşmakta ve istediği yerlere daha çabuk seyahat edebilmektedir.Bununla beraber bir kısım insanların ahlaksızlık konularında da özgürlük talepleri ve bilimin bu konuda yetersiz kalışı insanlığı tehdit eden büyük bir tehlike olarak varlığını sürdürmektedir. Ahlaksızlık. uyuşturucu ve zararlı şeyler insanı özgürleştirmez aksine insanı köleleştirir.

8. Bilgisiz taklit taassuba götürür

Taassup: Bir düşünceye bir inanca körü körüne inanıp,başka fikir ve düşüncelere yaşama hakkı tanımamaktır. Taassubun kaynağı bilgisizliktir .İslam dini bilgisizlikle mücadele eden ve bilgiye önem veren bir dindir. Dinimizde düşünme.anlama «e sorgulama çok önemli şeylerdir.

Dinimizde başka dinden olanlara karşı inanmasak da bir hoşgörü ve saygı vardır. Onlara hiçbir şekilde baskı yapılmaz, islam dini ilk geldiği zamanlarda putperestler : "biz atalarımızdan böyle" gördük diyerek inançlarını terk etmiyorlardı.çünkü onlar düşüncüyör ve sorgulamıyorlar körü körüne inanıyorlardı Kur'an kerimde bu durum Bakar süresinin 170. ayetinde şöyle dile getirilir: "Onlara(müşriklere):Allah'ın indirdiğine uyun,denildiği zaman onlar.hayırlı Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız."

Dediler.. Ya ataları bir şey anlamamış .doğruyuda bulamamış idiyeler"

Taassubun kaynağı bilgisizliktir .taassubu ortadan kaldırmak için bilgisizlikle mücadele etmek gerekir. Bu konuda da insanları gerçek bilgiye yani Kur'anın bilgisine yöneltmeliyiz, taklitle değil de düşünerek ve anlayarak inanan bir kişi olmalıyız.

9. İslam,bilimi teşvik eder.

islam dini ilme çok önem veren bir dindir.Bundan dolayı bilgili insanla bilgisiz insanı aynı seviyede görmez. "_deki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?"(zümer:9) Ayrıca mücadele süresinin 11. ayetinde de: "...Allah inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelere yükseltir" buyrulmaktadır.

Peygamber efendimizin de ilmi teşvik eden birçok sözü vardır.

"ilim Çin'de de olsa alınır", "ilim mü'minin yitimidir onu nerede bulursa alır", "ilim öğrenmek kadın erkek herkese farzdır" Müslümanlar dinimizden aldıkları güçle ve motivasyonla

Matematik.fizik.kimya.astronomi .tıp alanında bir çok araştırma ve buluşlar yapmışlar ve mükemmel bir İslam medeniyeti oluşturmuşlardır.Farabi(felsefe),İbni Sina(tıp),İbni Heysem(fizik) .Harezmi (matemati),Beyruni (astronomi),Ali Kuşçu(matematik,astronomi,Uluğ bey(astronomi) islam bilginlerinin önde gelenlerindedir..Daha sonraları Müslüman alimler müspet ilim alanından uzaklaşıp sadece dini ilimlere yönelmişlerdir.Batı ise Müslümanların açtığı yolda ilerlemişler ve onların bir çok buluşunu temel alarak araştırmalar yapmışlar .bilimde ve teknolojiye bir çok buluşlar gerçekleştirmişlerdir. Batılı birçok gerçek düşünür Müslümanların bilime katkılarını dile getirmektedirler

Biz de her şeyden önce bilgili bir insan olmalı cahillikle mücadele etmeli sadece dini alanda değil bilimsel alanda da çalışmalar yaparak batıyla bu konuda yarışa girmeliyiz, bilimsel bilgi de Allah'ın koyduğu kanunları bir şekilde ortaya çıkarmakla oluşan bir bilgidir, bilimde yeni buluşların ortaya çıkması Allah'a olan imammiadaha çok pekiştirmesi gerekir.Nitekim *batılı* Allah'a inanmayan 80 yaşındaki bir düşünür gen teknolojisindeki yeni gelişmeler,genlerdeki binlerce cilt kitabı bulan Dizilişin tesadüfi olamayacağını bunu ancak yüce bir güç tarafından yaratılabileceğini itiraf edip Allah'ın varlığını kabul etmiştir.