



Dini Konularda Çeşitli Sorular ve Cevapları



1

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Ölünün kırkinci günü yemek vermek gereklidir. | Ölünün 7,40 ve 52. Günü yemek verilmesi kültürümüze başka dinlerden giren adetlerdir. Türklerin İslam öncesinde inandıkları Şamanizm’de böyle uygulamalar vardır. Cenaze sahipleri ölenin varsa borcunu veya vasiyetini yerine getirmekle yükümlüdürler. Ayrıca ölen kişinin kılmadığı namaz ve tutmadığı oruç için para verilmesi (iskat-ı salat) ve bu para yetersiz gelirse devir uygulaması yapmak da yanlıştır. |
| 2 | Cuma salâsı, ölü için salâ gereklidir. | Salâ vermek önemli vakitlerin veya olayların duyurulması için âdet olmuş bir uygulamadır. Bu uygulamanın tarihi neredeyse bin yıla kadar dayanır. Artuklu döneminde başlayıp Selçuklu, Memlük, Osmanlı döneminde uygulanmış ve günümüzde de devam etmektedir. |
| 3 | Mevlit okutmak dinimizin bir gereğidir. | Farz, vacip veya sünnet değildir. Sonradan ortaya çıkan bir gelenektir. Mevlit , Süleyman Çelebi’nin peygamberimiz için yazdığı Vesiletün Necat adlı şiirinin makamı okunması şeklinde yapılır. İslâm dünyasında mevlit merasimi ilk defa, Mısır’da hüküm süren Şii (Şia) fırkasından Fatimîler (910-1171) tarafından tertiplenmiştir. Bu merasimler saraya ait olup sadece devlet erkanı arasında uygulanmaktaydı. Fatimiler, Hz. Ali (r.a.) ve Fatıma (r.anha.)’ın doğum günlerinde de mevlit merasimleri tertip ederlerdi. Osmanlılar tarafından mevlit, ilk defa III. Murat zamanında, 1588’de resmi hale getirildi. |
| 4 | Türbe ziyareti yapmak sevap kazandırır. | Mezarlar üzerine türbe denilen yapıların yapılması ne Kur’an’ın ne de Peygamberimizin emridir. İlk dönem Müslümanların böyle bir uygulaması da olmamıştır. İlk türbe Abbasiler döneminde 862 yılında Samerra şehrinde inşa edilen Kubbetus –Suleybiyye’dir. Mezarlar üzerine yapılan türbelere harcanan paralar israftır. Türbelerde duvarlara el sürmek, boş deliklere taş konularak dilek dilemek, orada yatanlardan yardım istemek hurafedir, şirkidir |
| 5 | Cennete girmek için bir tarikata girmek gereklidir. | Kur’an’da ve sahih hadislerde böyle bir zorunluluk yoktur. Tarikat sonradan çıkmış bir uygulamadır. |
| 6 | Nazar (göz değmesi) vardır. | Nazar güçlü bir halk inancı olmasına karşılık, özellikleriyle ilgili Kur’an’da açık ve net ifadeler yoktur. Dört ayet nazara delil getirilmiştir (Yusuf 66, 67, Kalem 51, Felak 5) Ancak bu dört ayet de sadece zihinde nazarla ilgili çağrışımlar oluşmaktadır. Nazar var olduğu kabul edilse bile teşhis edilmesi zordur. Nazar şüphesiyle gıybet, su-i zan, iftira, tecessüs gibi haram olan fiiller işlenebilmektedir. İnsanlar kendi sorumluluğu kapsamında olan bazı hatalarını nazar diyerek geçiştirmektedirler. Dini ve bilimsel kesinliği yoktur. |
| 7 | Büyü ve sihir ile insanları etkilemek mümkündür. | Büyü birtakım gizli, tılsımlı, gizemli metotlar kullanılarak insanlara etki etme sanatıdır, diyebiliriz. Bakara suresi 102. ayette büyü yoluyla karı ile kocanın arasını açmak gibi bazı şeylerin yapıldığı haber verilmektedir. İster büyü ister başka metotla olsun insanlara zarar vermek haramdır. Faydalı olduğu iddia edilen büyü yapmak ise bu alanın kirliliğinden ve yanlış yorumlamalara sebep olacağından dolayı Müslümana yakışmayacak bir eylemdir. Faydalı büyü yorumu ise kişilere göre değişkenlik arz edebilecek bir tanımlamadır. Bu konu dinî konularda insanları sömüren birçok şarlatanın ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Büyücülük ilkel toplumlarda yaygın olan bir uygulamadır, ilim geliştikçe de etkinliği azalmıştır. |
| 8 | Kandil gecelerinde ibadet etmek gerekir. | Kuran’ ı Kerim’de sadece Kadir gecesini yer almaktadır. XI. yüzyıldan itibaren Şam’da Emevi Camii’nde Berat Gecesinde kandiller yakılmış, bid’at nitelendirilmesine rağmen bu âdet devam ettirilmiştir. Osmanlılarda II. Selim döneminde (1566-1574) camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu gecelere "kandil geceleri" denilmiştir. |



Dini Konularda Çeşitli Sorular ve Cevapları

2



| | | |
|----|---|--|
| 9 | Arapça kutsal bir dildir. Cennet lisanı Arapçadır | Allah-ı Teala Sünnetullah gereği peygamber göndereceği kavme kendi içinden peygamberler göndermiş ve bu peygamberlere kendi diliyle vahyetmiştir. Son Peygamber Hz. Muhammed Arapça konuştuğu için son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim Arapça inmiştir. Kur'an'da cennette ve cehennemde insanların hangi dilde konuşacaklarıyla ilgili bir bilgi yoktur. Dünyada konuştukları kendi dillerini devam ettirmeleri, dünyada mevcut olmayan bir dille konuşmaları veya bambaşka bir iletişim metodunun olması ihtimali mevcuttur. Tevrat ve Zebur'un orijinal dili İbranice, İncilin dili Aramice'dir. |
| 10 | Kur'an'ın abdestsiz ele alınması günahtır. | Bu konuda İslam alimleri arasında görüş farklılığı vardır. Maide suresi 6. ayette abdest sadece namaz için zorunlu tutulmuştur. Bu konuda delil olarak ileri sürülen Vakıa suresi 79. ayetinin "Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir." abdestle ve insanların Kur'an'a dokunmasıyla ilgisi yoktur. Burada Kur'an'a dokunabilecek olanların şeytanlar olmayıp sadece Allah tarafından temiz kılınmış melekler olacağı, başta Fahreddin Razi olmak üzere müfessirler tarafından dile getirilmiştir. Ayrıca Diyanet'in son baskı Vakıa suresi 79. ayetin mealinde temizlenenlerden sonra parantez içinde melekler eklenmiştir. |
| 11 | Hz. İsa ölmemiştir, kıyamete yakın yeryüzüne inecektir. | Bu konuda İslam alimleri arasında görüş farklılığı vardır. Bazı rivayetlerde Hz. İsa, Hz. İdris ve Hz. İlyas'ın Allah katına yükseltildiği iddia edilmektedir. Ali İmran suresi 55. ayette Allah Teala Hz. İsa için "Ben seni vefat ettireceğim ve bana yükselteceğim..." buyurmaktadır. Burada vefat yükseltmeden önce geçtiği halde Hz. İsa'nın ölmediğini ispatlamak adına kimileri vefatı uyku olarak yorumlamış kimileri de bu vefatın Hz. İsa'nın yeryüzüne ikinci gelişinden sonra olacağını iddia ederek burada bir takdim tehirin var olduğunu iddia etmişlerdir. Maide Suresi 117. ayeti de Hz. İsa'nın öldüğüne açıkça delalet etmektedir. "...İçlerinde bulunduğum müddetçe onlar üzerine kontrolcü idim. Beni vefat ettirince artık onlar üzerine gözetleyici yalnız sen oldun...". Nisa suresi 157. ayeti ise onun ölmediğini değil öldürülmediğini ifade etmektedir. |
| 12 | Cin çarpması mümkündür | Bakara Suresi 275. ayette "faiz yiyenler ancak kendisini şeytanın çarptığı kişi gibi kalkarlar..." buyrulmaktadır. Bu ayette geçen şeytan çarpmasının deyimisel (mecazi) bir anlamı olabileceği gibi gerçek anlamda da olabilir. Cinler ve onların özellikleri veya fiilleriyle ilgili Allah'ın bize bildirdikleriyle yetinmemiz zandan öteye geçmeyip kesinliği olmayan rivayetlere itibar etmememiz gerekir. Çevremize baktığımız zaman cin çarpmış insanlar görmemekteyiz. Eskiden köylerde yüz felci geçiren kişiler için, cin çarpması teşhisi konup buna yönelik tedavi yoluna gidilmiştir. |
| 13 | Sırat Köprüsü cehennem üzerinde kurulacaktır. | Bazı hadislerde cısr (köprü) bazılarında sırat (yol) olarak adlandırılıp cehennem üzerinde kurulacağı haber verilen olgu Türkçede Sırat Köprüsü şeklinde isimlendirilmiştir. Ancak Kur'an'da bu konuyla ilgili açık bir bilgi yoktur. Meryem suresi 71. ayetindeki "Sizden oraya girmeyecek kimse yoktur..." ayetindeki oranın cehennem olduğunu bunun da cehennem üzerine kurulacak Sırat Köprüsü'yle olacağı iddia edilmiştir. Ancak 71. ayetteki 'Oraya' zamirini 68. ayetteki cehenneme değil de cehennemın etrafına (havle cehennem) gönderirsek Kur'an'dan sırat köprüsü yorumuna bir kapı açılmayacaktır. Bu konuda İslam alimleri arasında görüş farklılığı vardır. |
| 14 | Cinlerin iyileri ve kötülere var. | Cinlerin mümin ve kafirlerinin olduğu Cin suresi başta olmak üzere Kur'an'da açıkça bildirilmektedir. Cin suresininin 14. Ayetinde "“Ve biz, bizlerden müslümanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Müslüman olanlar, işte onlar doğru yolu arayanlardır.” ifadesi yer almaktadır. |
| 15 | Şeytan önceden bir melek idi. | İblis Adem'e secde emrine karşı geldikten sonra şeytan vasfını almıştır. İblis'in ise varlık olarak kökeninin ne olduğu Kehf Suresi 50. Ayette bildiriliyor. "Hani biz meleklerle Adem'e secde edin demiştik. Onlar secde ettiler İblis secde etmedi o cinlerden idi... " |



Dini Konularda Çeşitli Sorular ve Cevapları

3



| | | |
|----|---|---|
| 16 | Bilerek oruç yiyenlerin kefaret orucu tutmaları gerekir. | Bilerek niyet edip başladığı orucu geçerli bir sebep yokken bozan kişinin 2 ay kefaret 1 gün de kaza orucu tutacağına dair Kur'an'da bir delil bulunmaz . İman problemi olmayan bir kişinin başladığı orucu bozması pek olası değildir. Kefaretin bir ceza olduğunu düşünürsek bir sorumluluğu yerine getiremeyen kişi aynı cinsten bir cezayla hem de 60 katına çıkarılarak cezalandırılması hikmetli olan dinin ilkelerine uymaz. Kur'an'da kefaret orucu zihar yapmanın cezası olarak bildirilir |
| 17 | Duaları Arapça okursak sevabı daha fazla olur. | Kur'an'da ve hadislerde böyle bir bilgi yoktur . Dua; çağırmak, yardım istemek anlamına gelir. Müminin duasında muhatap yalnızca rabbidir. Bu anlamda kişi duada kimden istiyorsa onu rab edinmiş demektir. Dua etmeyi, "dua okumaya" dönüştüren insanlar okudukları, daha doğrusu telaffuz ettikleri duanın anlamından da habersizdir. Hatta "muskalaştırılıp rulolanan" dua metinleri boyunlarda, yakalarda kendinden fayda umulan tılsımlı objelere dönüşmektedir. Hangi dilden dua edersek edelim, Allah bizi işitir ve duamıza karşılık verir. |
| 18 | Evliyalar Keramet gösterebilir. | Yunus suresi 92 ve 93. ayetlerde Allahu Teala "dikkat edin o Allah'ın velilerine korku yoktur, onlar üzülmeyecektir. Onlar, iman edenler ve sakınanlardır." buyurmaktadır. Burada açık şekilde müminlerin Allah'ın evliyası olduğu belirtilmektedir. "Allah katında sizin en kıymetliniz takvası ileri olandır" ayeti de bu gerçeği ifade eder. Tasavvuf düşüncesinin ortaya çıkmasıyla bu İslam'a sonradan sokulan hatasız, seçilmiş, olağanüstü güçleri olan evliya anlayışı da İslam'a sokulmuştur. |
| 19 | Resul ve Nebi kavramları | Terim olarak kitap gönderilen peygambere "Resul", gönderilmeyenlere "Nebi" denilmektedir. Bu görüş itikat ve dini kitaplarda meşhur olsa da Kur'an'daki bazı ayetlere açıkça aykırıdır . Mesela Meryem suresi 54. ayette "Kitaptaki (veya kitapta) İsmail'i de an. O sözüne sadık idi, resul ve nebiydi." İsmail (as)'a kitap verilmediği halde ayette resul olarak geçmektedir. |
| 20 | Ruh çağırmak mümkündür | İmam Eş 'ari ve Maturidî gibi alimler insanı Heykel-i mahsus diye tanımlayıp bedenden ayrı bir ruhu kabul etmezler . Mu'tezili alim Nazzam, Eflatun'un ruh görüşünü alarak Müslümanlara tanıtmıştır. Özellikle 11. yy.dan sonra Eflatun'un ruh görüşü neredeyse iman şartı gibi görülmeye başlanmıştır. Bu anlamda bedenden ayrı yaşayabilen bir ruhun varlığından Kur'an'da da söz edilmemektedir. |
| 21 | Yolculuk esnasında 4 rekâtli farz namazlar kısaltılmalıdır. | Bu konuda İslam alimleri arasında görüş farklılığı vardır . Barış halinde kafirlerin zararı korkusu yoksa namazın kısaltılması Nisa suresi 101. ayetine aykırıdır. Ayette namazın kısaltılmasının kafirlerin fitnessinin mevcut olması durumunda mümkün olacağı söylenmiştir . "Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kâfirlerin size kötülük etmelerinden endişe ederseniz, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz kâfirler, sizin apaçık düşmanınızdır." Sefer kelimesi Arapçada hem yolculuk hem de savaşa çıkma anlamında kullanılır. Bu kelimeye yüklenen anlam da yorum farklarına sebep olmuştur. |
| 22 | Ölüye telkin vermek gereklidir. | Mezarda ölülerin işittiği varsayılsa bile Allah burada insanı sınava mı tabi tutacak? Velev ki sınav olsa dahi mevtaya sufle yapmak kopya sayılmaz mı? Bu uygulama iyi niyetle sonradan çıkarılmış olsa da dinin ciddiyetiyle bağdaşmaz. |
| 23 | Kabir azabı vardır, kabirdekiler bizi duyarlar. | Bu konuda İslam alimlerinin farklı görüşleri vardır . Farklı düşünmek kişiyi günaha sokmaz. Allah'u Teala Kur'an'da "sen ölümlere işittiremezsin"(Neml 80) buyurmaktadır. Ayette anlamın mecazi olduğu söylenebilir. Kabir azabı ifadeleri daha çok hadislerde geçer. "Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet gerçekleştiği gün; Firavun ailesini en şiddetli azaba sokun! denilir" Mümin suresi 46. ayeti kabir azabının olduğunu iddia edenlerin delil getirdiği bir ayettir. |
| 24 | Hızır vardır, hala yaşamaktadır. | Kur'an'da Kehf suresinde bahsedilen Hz. Musa'yla yolculuk yapan kişi Hızır olarak bilinir. Fakat Kur'an'da yolculuk yapanın ismi veya insan mı yoksa başka bir varlık mı olduğuyla ilgili bir bilgi verilmemiştir. "senden önce kimseye ebedilik vermedik" (Enbiya 34) ayeti gereği çağlar boyu yaşayan Hızır adında bir insanın olma ihtimali yoktur. Bu konuda Kur'an'da bir bilgi olmadığı için kesin konuşmamız doğru olmayacaktır. Ancak 'Yetiş ya Hızır!' şeklinde bir çağrıda bulunmak tevhit inancına aykırıdır. |



Dini Konularda Çeşitli Sorular ve Cevapları

4



| | | |
|----|---|---|
| 25 | Lokman (as) bir doktor idi. | Lokman (as)'ın doktorluğu ile ilgili Kur'an'da bir bilgi olmamasına rağmen halk arasında Lokman hekim diye meşhur olmuştur. "Andolsun biz Lokman'a: 'Allah'a şükret!' diye hikmet verdik. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, her türlü övgüye lâyıktır." (Lokman 12) Ayette bahsedilen hikmetin ne olduğu belirtilmemiştir. Arap dilinde felsefeciler ve doktorlar hikmet kelimesinden türeyen kelimelerle adlandırılmışlardır. Muhtemelen Lokman'a hekim denmesinin sebebi budur. Lokman (as) Kur'an'da çocuğuna öğüt veren rol model baba olarak tanıtılır. |
| 26 | Namazda elleri bağlamak gereklidir. | Bu konuda Kur'an'da bir bilgi verilmez. Hadislere dayalı uygulamalar vardır. Namazda elleri bağlamak mezhepler arasında farklı şekillerde uygulanmaktadır. Bazı mezhep mensupları ellerini namazda hiç bağlamazken kimileri göbük kimileri göğüs üzerine bağlamaktadır. Yine eller nasıl bağlanacak bilekten mi dirsekten mi veya kollar birbiri üzerine mi konacak burada da anlaşma yoktur. Elleri bağlama konusu namazın rükünlerinden olmadığı için de farklı uygulamaların hiçbirisi namazın sıhhatine engel değildir. |
| 27 | Kâinat Peygamber Efendimiz olmasa yaratılmazdı . | Hristiyanlar Hz. İsa'yı tanrılaştırdılar. Müslümanlardan bir kısmı da Muhammed (as) konusunda aşırıya düşüp şirke düştüler. Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım sözü Allah'a ve onun Resulüne atılmış bir iftiradır. 'Levlake'diye başlayan bu Hadis, mutasavvıflar dışındaki ulema tarafından mevzu (uydurma) olarak kabul edilmiştir. Hakikat-i Muhammedi veya Nuru Muhammedi başta Mecusilik olmak üzere başka din ve inançlardan alınma bir batıl inanıştır. İslam öncesi mitolojik anlatımların tesirinin açık olduğu bu gibi inançlardan bütün Müslümanlar titizlikle uzak durmalıdırlar. |
| 28 | Mazeretsiz olarak kılınmayan namaz kaza edilir. | Mazeretsiz olarak kılınmayan namazın kaza edileceğine dair bir delil yoktur. Bunun böyle ifade edilmesi kaza ederim ümidiyle namazını kılmayanlara, olayın ciddiyetini kavratacak toplumda namaz konusunun daha bir ciddiyetle üzerine düşünülmesini sağlayacaktır. Namazını yıllarca terk etmiş ve sonunda tövbe etmiş kişiye ise sen kaza namazı kıl veya kılma da dememek gerekir. O kişi vicdanen nasıl rahat olacaksa onu yapmalıdır. Mazeretsiz olarak tutulmayan orucun hükmü de aynıdır. |
| 29 | Allah'ın gönderdiği bütün dinlerin adı İslam'dır. | "Allah katında tek din İslam'dır..." (Ali İmran 19) Allah İslam'dan başka din göndermemiştir. İslam Hz. Âdem, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. Davut, Hz. İsa ve Hz. Muhammed (as)'ın tebliğ ettikleri dinin adıdır. Hristiyanlık ve Yahudilik her ne kadar ilahi din olarak nitelendirilse de insanların İslam'ı değiştirip kendi oluşturdukları dinlerdir. "İbrahim, ne Yahudi idi, ne de Hristiyan. Fakat o, hanif (Allah'ı bir tanıyan, hakka yönelen) bir Müslümandı. " (Ali İmran 67), "...canımı Müslüman olarak al ve beni iyi kulların arasına kat." (Yusuf 101) |
| 30 | Peygamber Efendimiz miraca çıkmıştır. | Bu konuda İslam alimleri arasında görüş farklılığı vardır: Kur'an'da İsra suresi 1. ayetinde Rasulullah'ın Mescid-i Haramdan, Mescid-i Aksâ' ya kadar geceleyin yürütüldüğünden (isra) bahsedilmektedir. Ayette bu yolculuğun varış noktasının Mescid-i Aksa olduğu belirtilmektedir. Bunun ötesinde bir gidişten Kur'an'da bahsedilmemektedir. Mirac diye bir olaydan rivayetlerde bahsedilmektedir. Bu hadisler karşılaştırmalı olarak incelenirse hadislerde bahsedilen miraçla ilgili olduğu iddia edilen haberler birbiriyle örtüşmemekte, aralarında çoğu yerde bir bağ kurma imkanı dahi mümkün gözükmemektedir. (İbn Kesir Tefsiri İsra /1) |
| 31 | Altın, gümüş vb. zekâtı kırkta birdir. | Kur'an'da böyle bir miktar belirtilmez. Bu oran hadislerde mevcuttur. Menkul değerlerin zekatının 1/40 olmasında Sünni Müslümanlar içinde bir ittifak vardır. Şiiilerde ise genellikle 1/5 uygulaması vardır. |
| 32 | Ahirette şefaât vardır. | Bu konuda İslam alimleri arasında görüş ayrılığı vardır: Her iki tarafın görüşlerine destek buldukları yoruma açık ayetler vardır. Şefaât yoktur diyenler : "Ey iman edenler! Kendisinde hiçbir alış verişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin bulunmadığı bir gün gelmeden önce, size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın..." (Bakara 254) ve benzer ayetleri delil getirirler (Bakara 48/123 , Araf 53). Şefaât vardır diyenler ise "(O gün) Rahmân (olan Allah)'ın katında bir ahd almış olan kimseden başkaları şefaât etme hakkına sahip olamayacaklardır." (Meryem 87) ve benzeri ayetleri delil getirirler. (Enbiya 28, Taha 109, Necm 26) |



Dini Konularda Çeşitli Sorular ve Cevapları

5



| | | |
|----|--|---|
| 33 | Peygamber Efendimiz bütün peygamberlerden üstündür | Hız Muhammed'in diğer peygamberlerden üstün olduğuna dair Kur'an'da bir bilgi yoktur. Hadislerdeki bilgiler ise farklı farklıdır. Kimi hadislerde bütün peygamberlerden üstün olduğu bildirilirken kimilerinde Hz. Yunus'tan bile üstün olmadığı hatta bazı Buhari hadislerinde Hz. İbrahim ve Hz. Musa'nın Hz. Muhammed'den üstün olduğu belirtilir. Habibullah kullanımı ne Kur'an'da vardır ne de hadisçilerin sahih saydığı bir rivayette mevcuttur. |
| 34 | Namazdan sonra tesbih çekilir ve dua okunur. | Namazdan sonra tesbihat veya dua zorunluluğu yoktur. İsteyen her Müslüman namazdan sonra veya başka zaman istediği kadar tesbihat ve dua yapabilir. Namazdan sonra tesbihatı müezzinin komutuyla yapmak ve bunu karşı çıkılmaması gereken bir yükümlülük haline getirmek yanlıştır. |
| 35 | Peygamber Efendimiz cinlerin de peygamberidir. | Tevhit öğretisi ve ahiret inancı gibi konularda bütün peygamberlerin öğretileri cinleri de ilgilendirir ve bağlayıcıdır. Ancak Kur'an'ın fihhi uygulama boyutunun cinlere bir bağlayıcılığı olmaz. Kur'an'da cinlerin Kur'an'ı dinlediği haber verilmesine rağmen Peygamberimiz'in cinlerle görüşüp konuştuğuna dair bir bilgi verilmemektedir. En'am Suresi 130. ayetinde ise cinlere kendilerinden peygamberlerin gönderildiği bildiriliyor. |
| 36 | Rasulullah teravih kılmış, kıldırmıştır. | Peygamberimizin Ramazan ayında yatsı namazından sonra teravih adı altında bir namazı emrettiğini, kıldığını veya kıldırıldığını mevcut rivayetlere bakarak söyleyebilmek zor görünüyor. Kuvvetle muhtemel ki Hız Peygamber'in devamlı kıldığı teheccüd namazı teravih şeklinde anlaşılmış ve uygulanagelmıştır. |
| 37 | Münker ve Nekir (sorgu) melekleri vardır. | Kur'an-ı Kerim'de Münker ve Nekir meleklerinden bahsedilmez. Münker, Nekir isimleri ise zayıf olduğu kabul edilen rivayetlerden alınmıştır. Kabirde yani ölümlü diriliş arasında bir hayatın olduğu varsayılabilir bile Allah'ı Teala'nın kullarını birtakım sorularla bilgi sınavına tabi tutması ve bu bilgi sınavını kazananları cennete sokması Kur'an'da anlatılan insan sorumluluğuna aykırı düşmektedir. |
| 38 | Allah katında en değerli olanlar takva sahipleridir. | İslam bir irkin üstünlüğüne vurgu yapan doğrudan veya dolaylı bütün düşünceleri reddeder. Kur'an Arapça, Peygamberimizin Arap olmasına rağmen özellikle bedevi araplar Kur'an ayetlerinde eleştirilmiştir. Kur'an bu konuda "Sizin en değerliniz takvaca en üstün olanınızdır." (Hucurat 13) prensibini getirmiştir. Yine "kimse başkasının yükünü yüklenmez." (İsra 15, Zümer 7) ve "insan için ancak çalıştığı vardır." (Necm 39) ayetleri de bunu desteklemektedir. |
| 39 | Dinden dönenin cezası ölümdür. | "Dinde zorlama yoktur." genel prensibi gereği insanlar herhangi bir dini veya dinsizliği seçmek de serbesttir. Bu düşünceleri çerçevesinde suç sayılan bir eylem yaparlarsa bu eylemlerinden dolayı cezalandırılırlar. Kur'an'da böyle bir hüküm yoktur. Bununla ilgili rivayetler mevcuttur. |
| 40 | Evli olarak zina yapanlar recmedilir (taşlanarak öldürülür). | Kur'an'da zina eden kadın ve erkeğin 100 sopyla cezalandırılacağı Nur suresi 2. ayette belirtilmiştir. Ancak bazı hadislerde Hz. Peygamber'in evli olduğu halde zina eden birkaç kişiyi taşıyarak öldürdüğü bildirilmektedir. Fıkıhçılar ise bundan dolayı bu kimselerin recmedileceği kanaatine varmışlardır. Fakat bu kanaat yanlıştır. Şöyle ki: 1- Kur'an içerisinde bu 100 sopya cezasının evlileri de kapsadığına dair bilgiler vardır (Nisa 25, Nur 8, Ahzap 30) 2- Hadisler, ahad rivayetlerdir, ahad rivayetlerin zanni (ihtimalli) olduğu cumhurun görüşüdür. Zanni bir delille bir insanın hayatına son vermek İslam'ın genel prensiplerine aykırıdır. 3- Hz. Peygamber'in gerçekten recmettiği kabul edilecek bile olsa bu recmetmenin 100 sopyayı emreden Nur Suresi 2. ayetin inişinden sonra olduğu tespit edilmedikçe bir anlam ifade etmeyecektir. |
| 41 | Ölülerin arkasından Fatiha okumak gerekir. | Kur'an'da ve sünnette böyle bir emir yoktur. Kur'an diriler için inmiş bir kitap iken ölülerin arkasından okunan bir kitap haline indirgenmiştir. Bu uygulama sonradan yaygınlaşmıştır. Ölülerin arkasından dua edilip onların günahlarının bağışlanması istenebilir. Yasin veya Fatiha da okuyabiliriz, fakat bunun dini bir gereklilik olmadığını bilerek yapalım, Kur'an'ı sadece bunun için kullanmayalım. |